



## Hand-out 9 Waarom ons best doen om niet ons best te doen? (Hoofdstuk 3)

Ondanks al het culturele conservatisme is de confucianistische kijk op het beschaafde leven per slot dus optimistisch. Freud zag de spanning tussen warme en koude cognitie als de onoverkomelijke tragedie in het hart van het moderne leven. (p. 100)

Het confucianistische ideaal van de volmaakt beschaafde persoon is dus het tegenovergestelde van de door Unbehagen geplaagde Freud...Hij voelt zich juist volkomen thuis in de beschaving. Elke handeling is frank en vrij, maar niettemin volkomen correct. (p. 101)

Waarom is spontaniteit iets wat we moeten ontwikkelen? (p. 102)

'Is goedheid werkelijk zo ver weg?'...hoe kun je dit verlangen in iemand planten die het niet al heeft? (p. 104)

Wat gebeurt er als je de Weg van Zhou bestudeert zonder de juiste motivatie? Je wordt een gespeeld goed mens, ...een dief van *de*.(p. 104)

Het juiste gedrag houdt in dat je al deze dingen doet met de juiste instelling, een instelling van liefde en respect, en het is duidelijk dat deze instelling niet zal ontstaan wanneer je deze dingen alleen maar voor de vorm doet. (p. 106)

Mensen zijn bovenal culturele dieren en dat betekent dat voor elke begerenswaardige vorm van wu-wei onderricht en inspanning nodig zijn. Wanneer we dit hebben erkend, moeten we ook opmerken dat de confucianistische aanpak ernstige spanningen in zich bergt. (p. 107)



## Hand-out 9 Waarom is spontaniteit iets wat we moeten ontwikkelen? (Hoofdstuk 3)

Ondanks al het culturele conservatisme is de confucianistische kijk op het beschaafde leven per slot dus optimistisch. Freud zag de spanning tussen warme en koude cognitie als de onoverkomelijke tragedie in het hart van het moderne leven. (p. 100)

Het confucianistische ideaal van de volmaakt beschaafde persoon is dus het tegenovergestelde van de door Unbehagen geplaagde Freud...Hij voelt zich juist volkomen thuis in de beschaving. Elke handeling is frank en vrij, maar niettemin volkomen correct. (p. 101)

Waarom is spontaniteit iets wat we moeten ontwikkelen? (p. 102)

'Is goedheid werkelijk zo ver weg?'...hoe kun je dit verlangen in iemand planten die het niet al heeft? (p. 104)

Wat gebeurt er als je de Weg van Zhou bestudeert zonder de juiste motivatie? Je wordt een gespeeld goed mens, ...een dief van *de*.(p. 104)

Het juiste gedrag houdt in dat je al deze dingen doet met de juiste instelling, een instelling van liefde en respect, en het is duidelijk dat deze instelling niet zal ontstaan wanneer je deze dingen alleen maar voor de vorm doet. (p. 106)

Mensen zijn bovenal culturele dieren en dat betekent dat voor elke begerenswaardige vorm van wu-wei onderricht en inspanning nodig zijn. Wanneer we dit hebben erkend, moeten we ook opmerken dat de confucianistische aanpak ernstige spanningen in zich bergt. (p. 107)