



Zen.nl Nieuwsbrief

Nummer 14
21 September 2012



ZIOP's in Utrecht

Onder leiding van Daido Maas (Zen.nl Nijmegen) en Floor Rikken (Zen.nl Utrecht) bereiden zeven-entwintig zenleraren uit den lande, in gezamenlijk overleg de nieuwe introductiecursussen voor. Dit gebeurt in vier bijeenkomsten in Utrecht. Van elke les worden de hand-outs door genomen, samen met de parallelle hoofdstukken uit het cursusboek **Leer denken wat je wilt denken**. Ook de huiswerk-oefeningen en andere didactische aspecten van de zenlessen passerende de revue.

Er zit weer meer muziek in:

World Peace is Possible

Zie hier de video: [clip](#)
De vrijwilligers van de Stichting het WP=P zijn niet te stuiten. Zo wordt er vandaag (de dag van de vrede!) weer een nieuwe WP=P song vrijgegeven. Deze is voor 0,99 ct te downloaden op [WP=P hit](#). De opbrengst komt voor 100% ten goede aan de stichting [World Peace is possible](#).



Misha's sesshin video 1200 x bekeken

De 1^e video over de sesshin op Ameland is inmiddels meer dan 1200 x bekeken en heeft veel 'leuks' gekregen. Zie ook de andere video's op: [Zen.nl/video's](#)



Het zen-avontuur in Sogenji

Vorig jaar zegde Bertjan Oosterbeek (zenstudent van Riens Ritskes) zijn baan op om een jaar in het zenklooster Sogenji (Okayama, Japan) bij Shodo Harada Roshi zen te beoefenen. Eind april keerde hij terug naar Nederland. Om zijn ervaringen met anderen te delen, heeft Bertjan een website geopend: www.bertjanoosterbeek.nl. Wekelijks verschijnt er een nieuw verhaal over zijn belevenissen in het klooster.



Boeddha en het bereiken van doelen

Het woord Siddhartha is samengesteld uit de Sanskriet woorden, siddha (gerealiseerd) + artha (betekenis of rijkdom), die samen betekenen "hij die de betekenis (van het bestaan) gevonden heeft" het wordt door deskundigen vaak vertaald als "hij die zijn doelen bereikt". De eigenaam van de Boeddha, vóór zijn verzaking was Siddhartha Gautama, prins van Nepal. Dat Boeddha effectief is geweest in het bereiken van zijn doelen, moge duidelijk zijn. 2500 jaar na dato, inspireert zijn voorbeeld nog steeds miljoenen mensen in het zoeken en delen van wijsheid en geluk.



De twee klassiekers van Jan Willem van de Wetering

De bekende detective schrijver (1931-2008) schreef al in de 70^{er} jaren twee zenklassiekers. Voor velen zijn dit nog steeds de mooiste Nederlandse beschrijvingen van een jonge zenstudent op zoek naar verlichting. **De lege spiegel** gaat over zijn ervaringen in Japan en **Het dagende niets** over sesshins in Amerika. Wie beide koopt betaalt tijdelijk helemaal geen verzendkosten. Te bestellen via de: [Zen.nl winkel](#)

